

Δελτίο Τύπου

ΌΧΙ στον αντιλαϊκό Κρατικό Προϋπολογισμό
της φοροληστείας και των πολεμικών δαπανών

Όλοι και όλες στη συγκέντρωση, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 6.30 μμ, στο Σύνταγμα

Μέρες Χριστουγέννων και η Κυβέρνηση μας αποφάσισε να κάνει ένα γενναιόδωρο δώρο στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Εννοούμε τον Κρατικό Προϋπολογισμό, βέβαια που προβλέπει να κάνουν «γιορτές» για όλον τον χρόνο βιομήχανοι, εφοπλιστές, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Γαλαντόμα η Κυβέρνηση της ΝΔ. Αυτό που ξεχνά να μας πει είναι ότι αυτά τα δωράκια φορτώνονται στις πλάτες μας...

Για να δούμε εν τάχει τι προβλέπει ένας ακόμα αντιλαϊκός προϋπολογισμός:

- Η κυβέρνηση εκτοξεύει τους φόρους για το 2025 στα 70 δις, 3 δις παραπάνω από το προηγούμενο χρόνο. Ξέρετε ποιος πληρώνει το 95% αυτών των φόρων; Οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες βέβαια!
- Ταυτόχρονα προβλέπει 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για πετρέλαιο και άλλα καύσιμα σε εφοπλιστές, βιομήχανους και κλινικάρχες. Διατηρεί τους «αναβαλλόμενους φόρους» των τραπεζών που σπάνε συνεχώς ρεκόρ κερδοφορίας. Νομοθετεί «αναπτυξιακούς νόμους» με νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές.
- Για να μην είμαστε όμως οι εργαζόμενοι «αχάριστοι» και «μίζεροι» προβλέπει και αυξήσεις του εισοδήματος στα αστρονομικά ποσά του μισού ευρώ την ημέρα στις συντάξεις και των σαράντα λεπτών την ημέρα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Κάτι δεν πάει καλά εδώ... 3 δις παραπάνω φόροι και αυξήσεις εισοδήματος 0,5 ευρώ την ημέρα. Αλήθεια τώρα;
- Η χρηματοδότηση για την παιδεία παραμένει στα άθλια περσινά επίπεδα, «εξασφαλίζοντας» με βάση και την αύξηση του κόστους, τη συνέχιση της τραγικής κατάστασης στις σχολικές υποδομές, τη διαιώνιση των κενών σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
- Οι ελάχιστες αυξήσεις στις δαπάνες για την υγεία δίνονται για να καλύψουν το κενό από την μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Οι προσλήψεις είναι «άγνωστες λέξεις» για την κυβέρνηση ενώ τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ότι την τελευταία διετία οι αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού από το υπουργείο υγείας είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες προσλήψεις καταρρίπτουν τον μύθο της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και χαρίζουν στον υπουργό «εμπορίας της υγείας» τον τίτλο του μεγαλύτερου φιδέμπορα.
- Και για να μην ξεχνιόμαστε, πάνω από το 3% του ΑΕΠ δαπανάτε για Νατοϊκές δαπάνες. Χορεύει στο ρυθμό της «πολεμικής οικονομίας», με δυο πολέμους να μαίνονται στην περιοχή και την αποφασιστική εμπλοκή της χώρας δεδομένη.

Όσο όμως και να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλο τους, με διάφορα τραγελαφικά επιχειρήματα και των ίδιων και των κολαούζων τους στα ΜΜΕ, η ροή των χρημάτων μιλά από μόνη

της. Πρόκειται για έναν ακόμα βαθιά αντιλαϊκό και άδικο Κρατικό Προϋπολογισμό που έρχεται να προστεθεί στους υπολοίπους και στις πλάτες μας. Δεν μπορεί να κρύψει την επίθεση στην τσέπη της εργατικής οικογένειας, τη «θυσία» των δικαιωμάτων μας για να μεγαλώνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Το πραγματικό εισόδημά μας μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Το καταλαβαίνουμε όταν έρχεται η ώρα να πάμε σουπερ-μάρκετ, να πληρώσουμε το ρεύμα. Όταν αναγκαζόμαστε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για την υγεία μας, για το σχολείο των παιδιών μας.

Ως υποκριτικά λαμβάνουμε και τα όσα ελάχιστα ψελλίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου είναι οι ίδιοι που ψήφισαν και ψηφίζουν την δημοσιονομική πολιτική των μνημονίων και τα μέτρα για τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάπτυξης. Αποδέχονται τις οδηγίες της Ε.Ε. για την κατάρτιση των προϋπολογισμών με κατεύθυνση την «πολεμική οικονομία», την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος των λαϊκών αναγκών.

Οι δυνάμεις αυτές- ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ - στην ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι που βάζουν πλάτη για να περάσουν τα παραπάνω και να τα αποδεχθούν οι εργαζόμενοι. Βγάζουν σπυράκια για τους εργατικούς αγώνες, είναι απέναντι σε κάθε διεκδίκηση εργαζομένων. Πως αλλιώς να εκλάβουμε την απόλυτη σιωπή τους για το νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό και τώρα για τον προϋπολογισμό; Οι εργαζόμενοι έχουμε την δύναμη να βάλουμε φρένο σε αυτόν τον κατήφορο, να διεκδικήσουμε μαζικά και οργανωμένα τα δικαιώματά μας. **ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ** δίνοντας συνέχεια στις μεγάλες μας κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

- Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης της ΕΓΣΣΕ, κατώτερος μισθός στα 950 ευρώ.
- Υπογραφή ΣΣΕ στον κάδο μας με βάση το σχέδιο της ΠΟΛ
- Επαναφορά κατακτήσεων, όπως οι τριετίες συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012 – 2023, η αρχή της ευνοϊκότερης σύμβασης, η μετενέργεια και η συρροή, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή υπερωριών.
- Ουσιαστική προστασία των εργαζομένων γυναικών και της μητρότητας μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να γίνει υποχρεωτικά καθολική η εφαρμογή του επιδόματος γάμου στο 10%.
- Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.
- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την προστασία του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση τιμών και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων σε όλα αυτά τα ήδη για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
- Απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους που οργανώνουν ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου λαού. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

**Το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 18.30, ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ**